

Voor altijd

Dirk De Reyck

Beveren-Waas, 19 juli 1960

Goes, Nederland, 6 december 2015

Dirk, den Tjoep, zoals velen hem noemden, haantje de voorste, plantrekker, koppig, tegen de stroom in, altijd zichzelf zijnde ... Knappe student, toch ... gestopt ... werken ... waarom?

Vallen, opstaan een uitweg zoeken opnieuw en opnieuw ... Foute vrienden ... goede vrienden wie zal het zeggen?

Fiere, op zijn manier, zorgzame vader voor Thomas en Carolien.

Verhuizen, nergens en overal tot de ultieme bezinning in ... het bos, de vogeltjes, de natuur, rust, eindelijk!

Draad weer opgepakt en studies psychologie hervat, enkel nog eindwerk inleveren, stage doen en een nieuwe toekomst lag voor hem open.

Lente 2014, cruisereis gepland met Ingrid, zijn vriendin. 26 april, Patrick zijn verjaardag ... vreugde!

Die avond, Dirk genietend van zijn pintje(s), aangevallen en neergeslagen, een sprong in het duister, alle opgeslagen levensinformatie in een klap verdwenen, weg, alles uitgewist! Immens verdriet. Zinloos geweld? De meesten onder ons kennen het vervolg, één lange té lange lijdensweg.

Zondag 6 december 20:20, rust in zijn gekwelde brein, hebben zijn gebroken ogen gesloten. De Sint heeft hem als ultieme geschenk meegenomen op zijn terugreis naar de hemel. Zalig!

Onze oprechte dank gaat uit naar al zijn trouwe vrienden, in het bijzonder de Peterkes, hun speciale toets van aanpakken bracht wat kleur in zijn leven.

Liliane, altijd paraat indien nodig.

De familiesteun.

De dokters, het verplegend personeel en al diegene in 'Ter Valcke' die Dirk omringd hebben met hun uiterst bekwame liefdevolle zorgzaamheid.

*De familie dankt u
voor uw blijken van deelneming.*

*H. Familie, Don Bosco, 12.12.2015
begraafplaats Schoonselhof*

