



*Moeke, lachen en zingen en... je zal zien,
het leven gaat weer zijn gewone gang,
maar in mijn hart gaat een stukje dood,
dat niets of niemand kan opvullen.*



Mevrouw

D' Hooghe Cecilia

weduwe van de heer De Smet Victor

geboren te Bazel op 10 april 1913 en aldaar
overleden in rusthuis "Wissekerke" op 29 juli 2006.

*Lief moeke,
En wij die dachten dat je zeker honderd jaar zou worden met
je sterke geest, bent dan toch weggeglippt tussen de wolken
door naar 't oneindige, waar je vader na zovele jaren terug
zal ontmoeten...*

*Duizenden paternosterbollekens...
uit liefde en bezorgdheid voor ons allen.
Duizenden malen dank voor wat jij voor ons betekende en
gedaan hebt.*

Wij geven jou nu een laatste kruisje.

Rust wel lieve schat!